

Gräsmark – de fann en plats i ”vackerheta”

De satt under det stora trädet i trädgården och lät blicken svepa ut över Ragvaldstjärn. Det var då Yannick Jahn och Juliette Schlösser från Tyskland bestämde att det var här de skulle bo resten av sitt liv. Han var tjuogoett år. Hon var sjutton. Bänken de satt på står fortfarande kvar när de nu bygger för en framtid tillsammans.

– Det var en solig och fin höstdag, berättar Juliette. Löven på träden var höstgula. Då fattade vi beslutet; här vill vi bo. När vi hade fattat vårt beslut, efter att ha varit tillsammans i två månader, började vi genast att måla hela fasaden på huset. Bara för att.

Yannicks föräldrar har ett sommarhus vid sjön Mangen så han hade varit i trakterna kring Gräsmark tidigare. Det var därifrån han gick med familjen den där promenaden som skulle ändra allt i livet. Det gamla missionshuset vid Ragvaldstjärn var till salu.

Det gamla missionshuset var i stort behov av renovering. Bara två personer hade bott där tidigare, men det var på 1950-talet. För sjuttio år sedan. Yannick och Juliette började renovera nedervåningen. De tog fram de gamla träväggarna, isolerade och slipade det gamla trägolvet för att kunna behålla det ursprungliga. Planen var att behålla så mycket gammalt som möjligt, vilket de också har gjort.



Juliette tittar ut genom köksfönstret och ser fyra rådjur passera förbi. Helt ogenerat stryker de förbi utanför husknuten. Det gör de varje dag. Huset ligger liksom planterat vid stranden och utanför köksfönstret har de en ny vidunderlig tavla varje dag. De vilda djuren som passerar, den skiftande väderleken, årstidernas växlingar. Varje dag, alltid något nytt.

– Det var en sommar med bara sol, sol, sol när vi flyttade in, minns Juliette. Det blev en lätt början. Ska man flytta till Sverige är mitt tips att flytta hit i maj. Då är allt så lätt. Vintern däremot kan vara jobbig. Det kostar energi med mörkret och i framtiden ska vi försöka att resa en vecka för att tanka ljus och sol. Våren blir man aldrig trött på här för då händer något nytt varje dag. När vi pratade med dem vi känner hemma i Tyskland tycker de att det vi har gjort låter spännande och de vill gärna åka hit och hälsa på.

Men hur är det att komma från Tyskland och landa i skogen i Värmland?

– Många här tror att vi kommer från stan, säger Yannick, men vi kommer från en liten by på landet och har alltid valt att njuta av fördelarna med lantlivet. Den största skillnaden för oss är att utbudet av restauranger, sport och affärer är mindre här i Gräsmark. Annars är mycket precis som hemma, men det finns annat som skiljer sig åt också.

– Naturen är superfin, fortsätter Juliette, och det sociala trycket utifrån är inte lika stort när vi bor här. Det känns som om naturen, människorna och gemenskapen ger oss möjlighet att utvecklas. Konkurrensen är inte lika stor här som i Tyskland och här finns fler nischer som är oupptäckta. Vi upplever att det finns plats för ytterligare idéer att utveckla.

Idag är Juliette tjugofyra år och Yannick tjugooåttå. De har funnit en plats där de kan utvecklas i sin egen takt. På sitt eget vis. Yannick, som har långpendlat till arbetet tidigare, har nu fått plats vid bygget av vindkraftverken vid Häjsberget och Länsmansberget. Det ger mer tid för hans passion för cruisingbilar, huset och det gemensamma intresset för sport.



Juliette har sitt engagemang i flera idrottsföreningar i Gräsmark. Hon är idrottsledare vid det nystartade gymmet och ordförande för Gräsmarks Gymnastik och Idrottsförening (GOIF). Samtidigt arbetar hon i Rottnahallen i Gräsmark. Gränslöst passionerad i det mesta här i livet - sport, natur, konst, foto och kalligrafi.

– Att engagera sig är ett bra sätt att komma in i livet här, säger Juliette. Är man själv öppen är människor välkomnande och öppna tillbaka. Här kan folk erbjuda hjälp med det mesta utan att begära något tillbaka. Det är fint.

Man skulle kunna tro att bergen och skogarna här i Gräsmark gör att folk blir isolerade, men de håller inte med.

– Naturen och människorna ger energi, konstaterar Juliette. Att landa i skogen är jättebra, men man måste också samarbeta med andra. Man är heller inte ensam för här hjälper vi varandra. Internet underlättar mycket av livet vid Ragvaldstjärn. Mycket sköts via datorn. Jag har till exempel tagit min universitetsexamen i Grafisk Design i Tyskland genom att använda mig av internet.

Yannick och Juliette har hunnit mycket under den tid de har bott i Gräsmark. Renoverat, isolerat, målat och gjort sig en plats i bygden. Men mycket återstår innan de är helt klara, men så har de också ett helt liv på sig.

– Här vill jag bo. Och här vill jag dö, avslutar Juliette.

Yannick tittar på Juliette över bordet, nickar och håller med.



TEXT OCH BILD: EVALENA HEINERED, 2020.