

**G**räsmark is een pittoresk en cultureel dorp omringd door prachtige natuur.

De groene hellingen rond het meer Rottnen en Grässjön gaven Gräsmark zijn naam. De weiden en bossen behoorden destijds toe aan landeigenaren.

Wat ooit alleen buitengebied was ontwikkelde zich met de tijd tot een vriendelijk dorp met boerderijen, die als een parelketting rondom de stranden aan het meer liggen.

Rond het dal zijn er de diepe bossen met mysterieuze geheimen.

Hier vind je voor ieder de gelegenheid om de stilte te ervaren, het in rust beleven van de natuur, of andere activiteiten te beleven.

Er zijn in dit heuvelachtige landschap mooie vergezichten te vinden. Er bestaan tal van wandelwegen met verschillende moeilijkheidsgraden.

De vele rivieren, meren bieden goede mogelijkheden om te gaan zwemmen, kanoeën of vissen. In Gräsmark is het heel éénvoudig om je eigen zwemplekje te vinden.

***U bent van harte welkom om uw favoriete plekje te vinden.***



GRÄSMARK

www.grasmark.com

**Een migratie van verschillende** volkeren in de jaren 1630 zorgde ervoor dat de bevolking van Gräsmark sterk steeg. De bossen rond Kymmen werden het thuis van de bosfinnen, waarvan de voorouder Savolax verlieten. De dichte naaldbossen werden door brandontbossing verder gebruikt. De in as gezaaide rogge kon het honderdvoudige opleveren en de bosfinnen werden in die eerste jaren rijker dan hun zweedse burens in de landbouw.

De oude Finse woonplaatsen Kalvhöjden en Tiskare-tjärn zijn tegenwoordig natuureservaten. De weiden worden nog steeds beheerd volgens de oude traditie. Verdere sporen van de Finse cultuur kun je hier vinden in de vorm van sterstenen met mystieke tekeningen, een droogruimte en een rooksauna in Timbonäs. De hembygsgård heeft ook een rokerij.

Een bosfin, die bekend werd als een virtuoze componist, was Lars Jönsson Lumiainen, Lomjansguten, hij leefde van 1816 tot 1875. Zijn muziek fascineert ook vandaag nog steeds het publiek.

In het begin bekeken Zweden en Finnen elkaar kritisch, maar toen het tijd was een nieuwe kerk te bouwen werd dat gemeenschappelijk gedragen. Misschien hielp ook de mijnbouw en de industrialisatie om de mensen te verenigen. Vanaf 1600 werd ook in de mijnen in Mangen gewerkt. Langs het wandelpad Gruvrundan vindt u resten uit die tijd en verschillende mijnopeningen. De industrie van Högfors bestond ook uit een hamermolen met staafijzerhamers, zagen, een pulpfabriek en verschillende molens. Zowel de mijnen als ook de industrie werden met de laatste eeuwwisseling gesloten.

De kerk van 1738 bestaat nog steeds en is met zijn prachtige locatie en mooie plafondschilderingen van Erik Jonaeus een geliefde huwelijkskerk geworden.

In de 19 de eeuw was de armoede in het Finnenbos en het Zweedse land groot. Delen van de bevolking probeerden nog door werk in de bossen zich te onderhouden, andere delen van de bevolking verkochten al hun bezittingen en emigreerden naar Amerika.

## Welkom in **GRÄSMARK**



**Een levendig landschap met adembenemende natuur!**



Utveckling Gräsmark  
www.grasmark.com





## Aktiviteiten

- Wandelen
- Kanoën
- Zwemmen
- Vissen
- Langlaufen
- Paart rijden



## Restaurants

- Kalasmakeriet på Prästgårn
- Nya Gräsmarks Pizzeria
- Vårdshuset Tvällen

## Zomercafés

- Hembygdsgården
- Hår och kaffe
- Ladugården Hantverk & Interiör
- Naturcamping Lagom

## Supermarkt

- Ica Nära Rottnahallen

## Bezienswaardigheden

- Kerk
- Hembygdsgården
- Magneberg Turisthotell
- Rokkmakkstugan
- Natuurreservaat Kalvhöjden
- Natuurresevaat Tiskaretjärn



## Toerisme

- Gården Tvällen
- Hedås Bygdeförenings camping
- Magneberg Turisthotell
- Nature Adventure
- Naturcamping Lagom
- Treens Camping
- Tvällens fritidsstugor (hutten)

